



HELLENIC LINK, Inc. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Member Update Bulletin

Ενημέρωση Μελών, Φίλων, και Συνεργατών του Συνδέσμου

Bulletin Number 170 April 2019

Editorial Committee:

Achilleas Adamantiades

Dimitri Dandolo

Alex Economides

Gerasimos Merianos Maria

Eleftheria Giatrakou

Panagiotis Siskos

Fevronia K. Soumakis

Stella Tsirka

Associate Editor: Dean C. Lomis

Acting Editor: Costas Efthymiou



HELLENIC LINK NEWS: MEMBERSHIP UPDATE

Επίκαιρο Μήνυμα

Αγαπητοί Φίλοι Αναγνώστες,

Με δέος και ευγνωμοσύνη στον Παθόντα και Αναστάντα υπέρ ημών Κύριον, ας αναπολήσουμε στο σύνολό του το περιεχόμενο της Μεγάλης Εβδομάδος που εορτάσαμε:

Εβδομάδα Παθών!

Η Εβδομάδα που συνοψίζει την παγκόσμια ιστορία, που ανακεφαλαιώνει το μεγαλείο της θείκης συγκατάβασης και την τραγωδία του ανθρώπινου παραλογισμού.

Έμψυχα και άψυχα, λογικά και άλογα, περνούν μπροστά από τον Σταυρό Του και στέκονται άλλα στα δεξιά και άλλα στα αριστερά Του άλλα εναντίον Του και άλλα στο πλευρό Του.

Οι πέντε άμυαλες κοπέλες με τις σβησμένες λαμπάδες και οι άλλες πέντε με τις αναμμένες καρδιές. Η αμαρτωλή γυναίκα που κερδίζει την άφεση με το μύρο κι ο «υιός της απωλείας» που ξεπουλάει τον Ατίμητο.

Η παιδίσκη που δοκιμάζει την αντοχή της πίστεως κι ο κορυφαίος που βρίσκει τα δάκρυα της συντριβής.

Οι μαθητές που σκορπίστηκαν φοβισμένοι στη νύχτα κι οι μαθήτριες που συμπορεύονται «λίαν πρωί».

Ο αγρότης που αγγαρεύεται να σηκώσει το Σταυρό
και οι άρχοντες που εξουθενώνουν τον Αθώο.
Ο όχλος που απαιτεί «άρων άρον» την Σταύρωση
κι οι «θυγατέρες Ιερουσαλήμ» που σπογγίζουν τον ιδρώτα.
Οι έντεκα που δειλιάζουν και κρύβονται
και ο κεκρυμμένος που τολμά να φανερωθεί.
Οι στρατιώτες που «διεμερίσαντο» τα ρούχα του Καταδίκου
κι ο Εκατόνταρχος που ομολογεί «τον αναβαλλόμενον το φως ως ιμάτιον».
Ο ληστής που αναγνωρίζει «Θεόν τον κρυπτόμενον»
κι οι ιερείς που Τον ειρωνεύονται και Τον βλασφημούν.
Η μυροφόρος που ακούει το «μη μου άπτου»
κι ο δύσπιστος που θέτει «τόν δάκτυλον επί τόν τύπον τών ἴλων».
Η συκιά που ξεραίνεται «δια την ακαρπίαν»
κι οι ελιές που αφουγκράζονται την προσευχή.
Οι δάφνες και τα βάγια της αποθέωσης
και το ακάνθινο στεφάνι του χλευασμού.
Το γαϊδουράκι στην οδό της πραότητας
κι ο πετεινός που ξυπνά συνειδήσεις.
Το πραιτόριο της ανθρωπαρέσκιας
και το υπερώο της συγκατάβασης.
Η ευωδία του μύρου και η δυσσομία των αργυρίων.
Το νερό που «νίπτει τους πόδας»
αλλά αδυνατεί να «νίψει τας χείρας».
Ο Άρτος και ο Οίνος της Ευχαριστίας
και το όξος με τη χολή της αχαριστίας.
Τα ιμάτια που διαρρηγνύει η υποκρισία
και το καταπέτασμα που σχίζει η φιλανθρωπία.
Η αμετάκλητη απόφαση του Θεού για τη σωτηρία του Ανθρώπου
και η πένα του καιροσκόπου που υπογράφει την καταδίκη του Αθώου.
Ο ήλιος που σκοτίζεται κι η γη που συγκλονίζεται.
Οι πέτρες που ραγίζουν κι οι καρδιές που μένουν ασυγκίνητες.
Τα ραπίσματα και οι εμπυτισμοί του ευτελισμού
κι η σιωπή που οριοθετεί την αξιοπρέπεια.
Η κόκκινη χλαμίδα του εμπαιγμού
και τα λευκά οθόνια του θριάμβου.
Ο Σταυρός που καθορίζει τα όρια της Αγάπης
κι ο Τάφος που φανερώνει το μέγεθος της Υπακοής!
Από την Βηθανία στην Αγία Πόλη,
κι απ' το Πραιτόριο στον Γολγοθά,
απ' το σκοτάδι στο φως κι απ' το θάνατο στη ζωή,
απ' τη γη στον ουρανό κι απ' το χρόνο στην αιωνιότητα,
απ' το «Ωσαννά» στο «σταύρωσον»
κι απ' το «μνήσθητι» στο «τετέλεσται»,
για κάποιους τετέλεσται η απώλεια,
για μας είτε να τελεστεί η σωτηρία!...

Καλή Ανάσταση!

πΒασίλειος

Ι. Ν. Αγίας Κυριακής Αμφιθέας-Παλαιού Φαλήρου

Λ. Αμφιθέας 60, 175 64 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

τηλ: 2109419643 fax: 2109416425

Website: www.inak.gr e-mail: mail@inak.gr

ΚΑΥΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Πολιτική ορθότητα» και αντιχριστιανική υστερία! 24 April 2019

Γράφει ο Θανάσης Κ.

Ο Guardian είναι μια βρετανική κεντροαριστερή εφημερίδα, «ανοικτή» στις απόψεις που φιλοξενεί, αλλά σταθερά προσηλωμένη στην αριστερόστροφη ημερήσια διάταξη της διεθνούς «πολιτικής ορθότητας».

Χθες δημοσίευσε ένα άρθρο που αξίζει να προσεχθεί Τίτλος του:

«Όπως δείχνουν οι επιθέσεις στην Σρι Λάνκα, οι Χριστιανοί αντιμετωπίζουν σοβαρούς διωγμούς διεθνώς!»

(As the Sri Lanka attacks show, Christians worldwide face serious persecution).

Το λέει και η αρθρογραφία της Guardian, πλέον...

Όχι τίποτε... «ακροδεξιό!»

Αξίζει να αναφέρω τρία μικρά αποσπάσματα από το άρθρο αυτό:

Πρώτο:

«Ζούμε μια περίοδο όπου συμβαίνουν από τους πιο σοβαρούς διωγμούς των Χριστιανών στην Ιστορία! Και οι περισσότεροι αρνούνται να το παραδεχθούν. Ίσως κάποιιοι δεν θέλουν να μιλάνε γι' αυτό, φοβούμενοι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εύκολο άλλοθι για Ισλαμοφοβία...»

Τώρα το παραδέχεται και η Guardian.

Δεύτερο απόσπασμα:

«...Οι Ισραηλινοί ιστορικοί Benny Morris και Dror Ze'evi θα δημοσιεύσουν μια συνολική αποτίμηση των αρχών του 20ου αιώνα (για τις διώξεις χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή). Τίτλος, του έργου τους «Η Τριαντάχρονη Γενοκτονία- η καταστροφή των Χριστιανικών μειονοτήτων από την Τουρκία». Στο έργο αυτό υποστηρίζεται ότι από το 1894 ως το 1924, οι Τουρκικές αρχές δολοφόνησαν συστηματικά περί τα 2,5 εκατομμύρια Χριστιανούς! Στις αρχές αυτής της περιόδου, σε περιοχές όπως η Ανατολία, οι Χριστιανοί έφταναν το 20% του συνολικού πληθυσμού. Στο τέλος της είχαν μείνει μόλις 2%! Σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα και στις αρχές του 21ου οι Χριστιανοί έχουν εκδιωχθεί από τη Μέση Ανατολή με σφαίρες και βόμβες – χωρίς να υπάρξει από την πλευρά της «κοσμικής Δύσης» έστω κι ένας μορφασμός διαμαρτυρίας. Γιατί, άραγε, δεν υπήρξε κατακραυγή;...» (οι υπογραμμίσεις δικές μου) Ακόμα και Ισραηλινοί ιστορικοί μιλούν γι' αυτά.

Ακόμα και η Guardian γράφει γι' αυτά. Μόνο οι δικοί μας ιστορικοί... «ντρέπονται να μιλήσουν».

Κι όταν κάποιιοι τολμούν να μιλήσουν, τους βγάζουν... «ακροδεξιούς»!

(Παρεμπιπτόντως ο αρθρογράφος και οι συγγραφείς δεν αναφέρονται μόνο στη Γενοκτονία των Αρμενίων που έγινε τότε. Αναφέρονται στην Γενοκτονία των Χριστιανικών πληθυσμων της Τουρκίας. Που περιλαμβάνουν και Έλληνες Ποντίους και Έλληνες Μικρασιάτες. Μπορεί ένα μέρος τους να υπέστη «εθνοκάθαρση» δηλαδή διωγμό. Αλλά ένα άλλο μέρος τους υπέστη αληθινή Γενοκτονία!

Τα στοιχεία υπάρχουν, οι μαρτυρίες υπάρχουν, η νομική θεμελίωση της Γενοκτονίας έχει γίνει – αλλά οι δικοί μας ιστορικοί φοβούνται να μιλήσουν γι' αυτό. Μην τους «αποπαύουν» οι συνάδελφοί τους – μέσα στην Ελλάδα.

Κάτι δεν πάει καλά, έτσι;

Τρίτο απόσπασμα:

«Σύμφωνα με την ευρέως αποδεκτή και αξιόπιστη Pew Report, οι Χριστιανοί είναι σήμερα η πιο διωκόμενη θρησκεία στον κόσμο! Κι ο μόνος λόγος που αυτό επισημαίνεται... είναι για να υπογραμμιστεί η δική μας «εκκωφαντική σιωπή» γι' αυτό (the deafening silence of our response to it)!» (η υπογράμμιση του αρθρογράφου)

Δηλαδή εμείς εδώ στη Δύση, για όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα φωνάζουμε και διαμαρτυρόμαστε, εκτός από εκείνα των Χριστιανών που παραβιάζονται κατάφωρα σε όλο τον κόσμο!

Και την απερίγραπτη αυτή υποκρισία την αποκαλύπτουν έγκυρες διεθνείς έρευνες και την καταγγέλλουν – τώρα πια – και αρθρογράφοι της Guardian!

Ντρεπόμαστε να υπερασπιστούμε την πολιτιστική ταυτότητα της Χριστιανικής Δύσης!

Θεωρούμε «αυτονόητο» ότι ο μουσουλμανικός κόσμος θα στηρίξει τους ομοθρήσκους του διεθνώς, όπου αυτοί ενδεχομένως αντιμετωπίζουν διωγμούς.

Αλλά δεν θεωρούμε και δική μας υποχρέωση, να υπερασπιστούμε τους ομοθρήσκους μας – ακόμα και τους πολίτες μας – όταν διώκονται ή σκοτώνονται εκτός Ευρώπης, μόνο και μόνο επειδή είναι Χριστιανοί!

Αποσιωπούμε τους βανδαλισμούς των εκκλησιών μας μέσα στις χώρες μας, για να μην εξάψουμε την... ισλαμοφοβία!

Όταν καίγονται εμβληματικοί Χριστιανικοί ναοί μέσα στο Παρίσι, μιλάμε για την καταστροφή ενός «μνημείου», όχι για καταστροφή ενός συμβόλου της Χριστιανικής Πίστης.

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα, και η Δημοκρατική υποψηφία για την Προεδρία των ΗΠΑ και πρώην υπουργός Εξωτερικών Χίλαρυ Κλίντον, βγάζουν ανακοινώσεις αλληλεγγύης για το χτύπημα στη Σρι Λάνκα αναφερόμενοι στους... «προσκυνητές του Πάσχα» (Easter Worshipers) και όχι στους «Χριστιανούς» που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν εκεί.

Σαν να ντρέπονται να αναφερθούν στην Χριστιανική θρησκευτική ταυτότητα...

Επί Προεδρίας Ομπάμα – και επί απόλυτης κυριαρχίας της «πολιτικής ορθότητας» στις ΗΠΑ – σε πολλές μεγαλουπόλεις της χώρας είχε περίπου «απαγορευθεί» να λένε «Καλά Χριστούγεννα» (Merry Christmas) και είχε υιοθετηθεί το πιο ουδέτερο «Καλές Γιορτές» (Season's Greetings).

Για να μη... προσβληθούν λέει οι αλλόθρησκοι ή οι άθεοι!

Ταυτόχρονα όμως, στις αντίστοιχες εβραϊκές εορτές, οι ευχές Happy Hanukka ή στις αντίστοιχες μουσουλμανικές εορτές οι ευχές Ramadan Mubarak, όχι μόνο δεν «απαγορεύονται», αλλά προβάλλονται δημόσια.

Προφανώς όλες οι θρησκευτικές εορτές πρέπει να προβάλλονται και να τιμώνται. Και οι άνθρωποι πρέπει να ανταλλάσουν ευχές μεταξύ τους – ανεξαρτήτως της θρησκευτικής πίστης τους.

Γιατί άραγε, μόνο για τις εορτές της Χριστιανικής πλειονότητας να υπάρχει η «απαγόρευση» ή η δημόσια αποθάρρυνση;

–Οι «καθωσπρέπει πολιτικώς ορθές» μαμάδες, δεν μιλάνε στα παιδιά τους για τον Άγιο Βασίλη που θα τους φέρει δώρα τα Χριστούγεννα. Τα δώρα θα τα φέρει την Πρωτοχρονιά ο ... Καλικάτζαρος! Το Πάσχα οι «καθώς πρέπει πολιτικώς ορθές νονές», δεν πάνε στα βαπτιστήρια τους τη αναστάσιμη «λαμπάδα». Απλώς θα τους φέρει δώρα το Easter bunny, το «Πασχαλινό λαγουδάκι».

(Και οι εντελώς καθώς πρέπει πολιτικώς ορθές νονές, δεν έχουν βαπτίσει τα ...βαπτιστήρια τους – απλώς έχουν αναλάβει τη ληξιαρχική «ονοματοδοσία» τους).

Ο,τιδήποτε, φτάνει να ξεχαστεί κάθε χριστιανικό έθιμο και κάθε χριστιανική παράδοση!

Όχι σε μια έξαρση αντιθρησκευτικού-κοσμικού μένους. Αλλά σε μια μονοσήμαντη αντί-χριστιανική υστερία!

Γιατί τα αντίστοιχα έθιμα των Εβραίων ή των Μουσουλμάνων δεν τολμούν να τα αποδομήσουν. Το αντίθετο...

Ανήμερα την Μεγάλη Παρασκευή, βγαίνουν και τρώνε προκλητικά κρέας– όταν υποτίθεται οι Ορθόδοξοι νηστεύουν!

Ανήμερα το Χριστιανικό Πάσχα βγαίνουν και κάνουν διαμαρτυρία οι «βέγκαν» για τα... αρνάκια που ψήνονται στους οβελίς (από πιστούς και λιγότερο πιστούς).

Αλλά στην αντίστοιχη εορτή των μουσουλμάνων που σφάζονται βόδια, δεν τολμούν να διαμαρτυρηθούν!

Όλοι αυτοί οι «πολιτικώς ορθοί», θεωρούν υποχρέωσή τους να προσβάλουν τα ήθη αποκλειστικά των Χριστιανών – και μόνο! (Η ιδέα να σέβονται εξ ίσου τις θρησκευτικές συνήθειες όλων, δεν τους περνάει από το μυαλό).

Η Δύση χάνει την ταυτότητά της – και λίγο-λίγο... αυτοκτονεί!

Στις ΗΠΑ υπήρξε ήδη αντίδραση. Θα υπάρξει και στην Ευρώπη!

Η αντί-Χριστιανική βία αφυπνίζει μια Ευρώπη, που ως τώρα θεωρούσε «δεδομένα» τα πάντα, γιατί μετά από τρεις γενιές Ειρήνης, δεν χρειάστηκε να αγωνιστεί πραγματικά για τίποτε.

Όλη η Ευρώπη; Όχι!

Οι λαοί της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίοι μέχρι πρόσφατα ζούσαν σε αυταρχικά καθεστώτα υπαρκτού σοσιαλισμού, δεν χρειάζεται να «αφυπνιστούν»!

Αυτοί έζησαν την... αθειά στην εξουσία. Και κατάλαβαν ότι οδηγεί στην Τυραννία– όχι στην Ελευθερία!

Το πρόβλημα το έχουν κυρίως στην δυτική Ευρώπη...

Για προφανείς λόγους, οι λαοί της Ανατολικής Ευρώπης, επειδή μέχρι πρόσφατα στερήθηκαν τη Δημοκρατία, την περιφρουρούν πολύ αποφασιστικά. Ούτε πρόβλημα ανεξέλεγκτης λαθρομετανάστευσης έχουν ούτε πρόβλημα από-χριστιανοποίησης.

Η αρρώστια της «πολιτικής ορθότητας» χτυπάει λαούς που δεν έχουν δημοκρατικά αντισώματα – γιατί εκλαμβάνουν τη «δημοκρατία» ως «δεδομένη»!

–Γιατί η «πολιτική ορθότητα» δεν χτυπάει τη θρησκευτικότητα γενικά, χτυπάει τον Χριστιανισμό – και μόνο!

–Δεν αναδεικνύει τις επί μέρους «ταυτότητες» – χτυπάει τη συλλογική ταυτότητα της Δύσης.

–Δεν υπερασπίζεται τις «μειοψηφίες» – πολεμάει και προσπαθεί να αποδομήσει τις πλειοψηφίες των δυτικών κοινωνιών!

–Δεν υπερασπίζεται τα «ανθρώπινα δικαιώματα» – πολεμάει την «δυτική ταυτότητα» και αδιαφορεί πλήρως για τα δικαιώματα όσων θέλουν να την υπερασπιστούν.

–Δεν οραματίζεται μια «καλύτερη διαφορετική κοινωνία» – θέλει να αποδομήσει πλήρως τη Δυτική κοινωνία, κι ό,τι τη στηρίζει, κι ό,τι συμβολίζει κι ό,τι την συγκρότησε κι όταν την κρατάει όρθια.

ΥΓ. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς Χριστιανός για να εξοργίζεται με όλα αυτά.

Όπως δεν χρειάζεται να «πιστεύει» κανείς, για να ανατριχιάζει

με το «Τη Υπερμάχω» στους Χαιρετισμούς,

ή με το «η Ζωή εν Τάφω» ή το «Άξιον Εστί» της Μεγάλης Παρασκευής.

Ή με την εικόνα της Αγίας Σοφίας στην Πόλη.

Ακόμα και άθεοι και αγνωστικιστές συγκινούνται με τα σύμβολα της πολιτιστικής τους παράδοσης και με τα σημάδια που άφησε η Ιστορία πάνω στην Ψυχή και στο συλλογικό υποσυνείδητο του λαού τους.

Όταν οι αριστεροί τραγουδούσαν επί χούντας το «Άξιον Εστί» του Ελύτη που μελοποίησε ο Θοδωράκης, το τελευταίο πράγμα που τους απασχολούσε ήταν ότι πηγή έμπνευσής του υπήρξε ένας Εκκλησιαστικός ύμνος της Ορθοδοξίας.

Δεν χρειάζεται να είναι θρησκευόμενος κανείς για να σέβεται την Πίστη του λαού του. Αρκεί να έχει διαβάσει το «μετά τα Φυσικά» του Αριστοτέλη, ή έστω τα «Ηθικά Νικομάχεια»...

Δεν χρειάζεται να είναι θρησκευόμενος κανείς για να σέβεται την Πίστη κάθε λαού – πολλώ μάλλον του δικού του λαού.

Αρκεί να μην είναι «βάρβαρος» – με την πιο σύγχρονη έννοια του όρου.

Δηλαδή: άξεστος, αγροίκος, φαύλος και... "πολιτικώς ορθώς"!

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

- Με πολλή ευχαρίστηση πληροφορούμε τα μέλη του Συνδέσμου και φίλους αναγνώστες του Δελτίου μας, ιδιαίτερα τους καταγομένους από το “κλεινόν άστυ” δηλαδή την Αθήνα, ότι ελάβαμε από την Αθηναϊκή Βιβλιοθήκη του Δήμου Αθηναίων το κείμενο δύο διαλέξεων που έγιναν εκεί στο πλαίσιο του προγράμματός παρουσίασης θεμάτων σχετικών με την Αθήνα και γενικώτερα με την νεώτερη Ελληνική λαογραφία. Οι τίτλοι των δύο εισηγήσεων: 1) **“Η γυναίκα στην Αθήνα τα πρώτα εκατό χρόνια από την ελληνική ανεξαρτησία”**, Αικατερίνης Πολυμέρου-Καμηλάκη, τέως Διευθύντριας του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και 2) **“Ποντιακός ελληνισμός και ελληνική διασπορά”**, Μάρης Λαυρεντιάδου του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Οι εισηγήσεις αυτές τεκμηριώνουν με πραγματοκά ιστορικά στοιχεία άγνωστες σε πολλούς πτυχές της ζωής και δράσης μεγάλων τοπικών ομάδων της Ελληνικής εθνότητας και αποτελούν σημαντική έρευνα “στις ρίζες μας”, θέμα που ζωηρά ενδιαφέρει την ομογένεια της Αμερικής, που ως προς τους τόπους προέλευσής της παρουσιάζει την γνωστή εκπληκτική πολλαπλότητα. Τις διαφωτιστικές αυτές εισηγήσεις θα δημοσιοποιήσουμε προσεχώς χάριν των αναγνωστών μας στον ιστότοπο (website) του Συνδέσμου μας.

Είμαστε ευγνώμονες στην υπεύθυνο της Αθηναϊκής Βιβλιοθήκης και Μαγδαληνή Παναγιωτοπούλου και στις δύο ερευνήτριες που ευγενικά και προνοιακά είχαν την καλωσύνη να μοιραστούν την έρευνά τους με τους αποδήμους Αθηναίους και άλλους Έλληνες. Ελπίζουμε η ζωογόνος αυτή πνευματική συμπαράσταση να συνεχισθεί. Σχετικά, θα είναι πολύ χρήσιμο να έχουμε σχόλια και παρατηρήσεις (feedback) από τους αναγνώστες μας. ΚΧΕ



Χάρτης που παρουσιάσθηκε στην εισήγηση για τον Ποντιακό Ελληνισμό

ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Τα ενενήντα χρόνια του Πειραματικού: επειδή η αριστεία δεν είναι ρετινιά

18 March 2019 Γράφει ο Κωνσταντίνος Χολέβας – Πολιτικός Επιστήμων

Το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαρτίου εορτάσθηκε στην Κεντρική Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών τα 90 χρόνια από την ίδρυση του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΠΣΠΑ). Το σχολείο εδρεύει στην οδό Σκουφά των Αθηνών, απέναντι από τον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου, και από αυτό αποφοίτησαν τρεις Πρωθυπουργοί: Ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κώστας Σημίτης και ο Κώστας Καραμανλής.

Το Πειραματικό των Αθηνών ιδρύθηκε από τον σπουδαίο παιδαγωγό Νικόλαο Εξαρχόπουλο το 1929 με στόχο να δοκιμάζονται σε επιλεγμένους μαθητές οι νέες παιδαγωγικές μέθοδοι. Έχει φιλοξενήσει ως μετεκπαιδευόμενους χιλιάδες δασκάλους του Δημοτικού και καθηγητές Μέσης Εκπαιδευσεως. Έχει προσφέρει τη δυνατότητα σε φοιτητές να παρακολουθήσουν υποδειγματικές διδασκαλίες. Υπήρξε μέχρι προ ολίγων ετών παράρτημα του Τομέως Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και τα τετράδια των μαθητών αξιοποιήθηκαν επί έτη για την εξαγωγή παιδαγωγικών συμπερασμάτων. Το ΠΣΠΑ και το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο ιδρύθηκε λίγα χρόνια αργότερα από τον Αλέξανδρο Δελμούζο, έδωσαν τη δυνατότητα σε μαθητές χωρίς μεγάλη οικονομική άνεση να καθήσουν στα θρανία ενός Δημοσίου Προτύπου σχολείου και να αποκτήσουν γερά εφόδια στον τομέα της γνώσης και του ήθους.

Από την προσωπική μου εμπειρία στο εξατάξιο Γυμνάσιο του Πειραματικού (1968-1974) μπορώ να διαβεβαιώσω ότι οι καθηγητές μας ήταν υψηλού επιπέδου και μάς βοηθούσαν να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και να αυτενεργούμε. Ελάχιστοι εξέταζαν χρησιμοποιώντας τον ονομαστικό κατάλογο, ο οποίος εθεωρείτο ξεπερασμένη μέθοδος. Μάς παρότρυναν να οργανώνουμε εκδηλώσεις ενώπιον όλων των τάξεων του Δημοτικού και του Γυμνασίου για μία ποικιλία θεμάτων.

Το Γυμνάσιο τότε είχε μόνο αγόρια και ήταν Κλασικής (Θεωρητικής) κατευθύνσεως. Έδινε έμφαση στην καλή χρήση της ελληνικής γλώσσας, στην καλλιέργεια του λόγου, όπως έλεγαν οι διδάσκοντες. Πάντως πολλοί συμμαθητές μας διέπρεψαν και στις Θετικές Επιστήμες. Η ανθρωπιστική παιδεία τούς βοήθησε στην επιστημονική δράση τους και στην πορεία τους μέσα στην κοινωνία. Τα Αρχαία και τα Νέα Ελληνικά, η γραπτή και προφορική Έκθεση, η γνώση της Ελληνικής και Παγκόσμιας Ιστορίας, αποτέλεσαν για τους αποφοίτους του Πειραματικού τα θεμέλια μιας αξιόλογης επιστημονικής σταδιοδρομίας στη Νομική Επιστήμη, στην Ιατρική, στο Πολυτεχνείο, στην Πληροφορική, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στον δημόσιο βίο.

Η εκδήλωση για τα 90 χρόνια του ΠΣΠΑ μάς θυμίζει ότι η αριστεία δεν είναι ρετινιά, όπως ελέχθη δυστυχώς από υπουργικά χείλη. Τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία έχουν υποβαθμισθεί κατά την τελευταία τριετία και αυτό είναι λάθος. Το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών πρέπει να αναβαθμισθεί και να επανασυνδεθεί με το Πανεπιστήμιο, όπως δηλώνει και το όνομά του. Ας το βοηθήσουμε να συνεχίσει την πορεία του συνδυάζοντας την παράδοση με την καινοτομία.

[Άρθρο](#) στην ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 17.3.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΚΔΟΤΟΥ. Στο ανωτέρω άρθρο, ο απόφοιτος του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΠΣΠΑ) κ. Κώστας Χολέβας δικαιολογημένα χαιρετίζει την 90ήν επέτειον του Σχολείου διά τον σημαντικώτατον ρόλον του, όχι μόνον διά την ποιοτικήν εκπαίδευσιν των γενεών που εμαθήτευσαν εις αυτό, αλλά και διά την παιδαγωγικήν κατάρτισιν και μετεκπαίδευσιν εις αυτό εκπαιδευτικών επί πολλά έτη , υπό την εποπτείαν του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου(ΕΚΠΑ).Είναι λυπηρόν το ότι οι εκπαιδευτικές αρχές στην Αθήνα αμφισβήτησαν τον λειτουργικόν αυτόν ρόλον του ΠΣΠΑ και μεθοδευμένα υποβάθμισαν την κατά πάντα πολύτιμη εκπαιδευτική του αποστολή.

Στο σημείο αυτό, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι την διττήν και προ πολλού χρόνου καθιερωθείσαν αποστολήν του ΠΣΠΑ, κινούμενοι με το όραμα της αριστείας, ενστερνίσθησαν στην πράξη ομογενείς γονείς και εκπαιδευτικοί της Αμερικής που ίδρυσαν σχολεία παρόμοιου εκπαιδευτικού προσανατολισμού σε διάφορες περιοχές των ΗΠΑ. Ένα τέτοιο σχολείο είναι και το Odyssey Charter School (OCS) στο Wilmington DE, που ιδρύθηκε προ 12 περίπου ετών. Διά τις προοπτικές και επιδόσεις του OCS επανειλημμένα ενημερώσαμε τους αναγνώστες μας: είναι σχολείο που συστηματικά καλλιεργεί την δια βίου αγάπην προς μάθησιν και που χωρίς προβληματισμούς διατηρεί και προάγει την Ελληνική γλώσσα και πολιτισμική παράδοση. Σε μεγάλη ομοιότητα με το ΠΣΠΑ, με ενσωματωμένη πανεπιστημιακή εποπτεία και συνεργασία (University of Delaware, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονικης)το OCS προωθεί την ολοκλήρωση δίγλωσσης και διπολιτισμικής παιδείας (USA and Greek), με έμφαση στην παιδαγωγική βελτιστοποίηση. Ακόμη, εγκαθιστά σύστημα μετεκπαίδευσης και αδειοδότησης εκπαιδευτικών διά την διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού εις τα δημόσια σχολεία της Πολιτείας Delaware. Το σχετικό πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει ειδικά μαθήματα δια τους εκπαιδευτικούς και τοπικήν πρακτικήν εξάσκησιν εις τα τρία σχολικά επίπεδα (primary, middle, high school), που λειτουργούν εις το OCS, αναμένεται να εγκαινιασθεί πολύ σύντομα. Κάτω από τις ευνοϊκές αυτές συνθήκες, είναι πολύ εντυπωσιακό αλλά καθόλου εκπληκτικό το ότι το OCS ανακηρύχθηκε κορυφαίο σχολείο μετά από αυστηρή διαπολιτειακή αξιολόγησιν γνωστικής επίδοσης από το Τμήμα Εκπαίδευσης της Πολιτείας Delaware. Συμπερασματικά, θέλουμε να υποδείξουμε στην κοινότητα του ΠΣΠΑ (εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές, και αποφοίτους) να επιμείνουν στην παραδοσιακή πορεία του Σχολείου των προς την αριστείαν. Το αξίζουν οι ίδιοι, το αξίζει η Ελλάδα. Στο τέλος, δεν μπορεί παρά να το επιτύχουν. Και ευχόμαστε οι δύο σχολικές κοινότητες, του ΠΣΠΑ και OCS να αδελφοποιηθούν και συνεργασθούν προς αμοιβαίο όφελος. ΚΧΕ

NEWS FROM STONY BROOK UNIVERSITY

2nd annual Hellenic Film Weekend – During the first weekend of March, March 2-3, 2019, the Center for Hellenic Studies at Stony Brook University held its Hellenic Film Weekend. The films, selected and presented in collaboration with the Hellenic Film Society USA, were representative of the Hellenic cinema landscape of the last few years. The four movies shown, *Tzamaika*, *Love Struck*, *The Other me*, and *Kazantzakis*, were award-winning and critically acclaimed feature films. They brought to the screen issues and concerns of contemporary Greece, a psychological thriller, and the retelling of the life of Nikos Kazantzakis, one of the greatest Greek writers of the 20th century.

The Film Weekend was attended by members of the Stony Brook University Greek and Cypriot Student Association, University Faculty and Staff, and importantly many members of the Stony Brook and neighboring town communities, who eagerly supported the event.

The leadership of the Center is already planning the Hellenic Film Weekend for March 2020. Stay tuned!

The Center for Hellenic Studies presents

HELLENIC FILM FESTIVAL

Films are shown with English subtitles



Saturday March 2, 3pm
TZAMAIKA (ΤΖΑΜΑΙΚΑ)
Directed by Andreas Morfonios
A moving, tender, optimistic and highly humorous story about the sweeping power of life and the brotherly love that surpasses all the misunderstandings of the past.



Saturday March 2, 5:30pm
LOVE STRUCK (ΑΠΟ ΕΡΩΤΑ)
Directed by Thodoris Atheridis
A love story with unpredictable twists and turns between perception and reality, love and its complications and the faults of human nature.



Sunday March 3, 2pm
THE OTHER ME (ΕΤΕΡΟΣ ΕΓΩ)
Directed by Sotiris Tsafoulias
A professor of criminology tries to solve five completely unrelated murders whose only link is quotes from Pythagoras. Alongside him on this journey is a math professor.



Sunday March 3, 4:30pm
KAZANTZAKIS (ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ)
Directed by Giannis Smaragdis
Biographical film of the life, travels and dreams of the great ecumenical Greek writer Nikos Kazantzakis.

SATURDAY, MARCH 2 - SUNDAY MARCH 3, 2019
Wang Theater - Stony Brook University

A collaborative effort with the Hellenic Film Society USA

FOR MORE INFORMATION, PLEASE VISIT
stonybrook.edu/hellenic
Substitution of films may be made without notice



Stony Brook University
College of Arts and Sciences

If you need an accessibility-related accommodation, please call (631) 632-6280. Stony Brook University/SUNY is an affirmative action, equal opportunity educator and employer.

INVITATION TO A CONFERENCE

Call for Workshop and Paper Proposals

Hello! Just a reminder that we would love to have you submit your proposals for Workshops or Papers for our upcoming Conference! They are due in three weeks, May 1. Please follow the instructions in the attachment. Share your insights and expertise! The Orthodox Christian Association of Medicine, Psychology, and Religion will hold its Annual Conference on November 7 - 9 in the Chicago area. The theme is "Isolation. Violence. Hope and Communion." Please go to www.ocampr.org for more information. Plan to join over 150 Orthodox Christian caregivers for dialogue and enrichment! Please forward this email to colleagues, clergy, and friends. Reply to this email address to be added to our Contacts List. Find us on Facebook (OCAMPR) and Instagram (ocamprinfo)!

Annual Conference: "Isolation. Violence. Hope and Communion."

November 7 – 9, 2019

Saints Peter and Paul Greek Orthodox

Church, Glenview, IL www.ocampr.org

OCAMPR, an international, pan-Orthodox organization endorsed by the Assembly of Canonical Orthodox Bishops of the United States of America, welcomes presentations of Workshops and Papers at its Annual Conference. The Annual Conference offers a unique opportunity for Orthodox clergy, theologians, and healthcare professionals to come together for fellowship and to engage in interdisciplinary dialogue.

OCAMPR requests that proposals for presentations reflect professional, academic discussion on critical issues regarding the helping professions and pastoral care, specifically as it relates to our Orthodox Christian faith. We wish to encourage an Orthodox approach to the topics that are addressed, informed by psychology and medicine. Although presentations reflecting the Conference theme are encouraged, other subjects related to the overall mission of OCAMPR are welcomed.

Workshop Criteria: Workshops are allotted one hour and should include didactic as well as an interactive, experiential, and/or discussion component. Workshops presented by more than one person (e.g., a panel), from different disciplines, are encouraged.

Paper Criteria: Papers are limited to 20 minutes, are presented by one person, and are followed by five minutes for questions/discussion.

Submission and General Information: A one-paragraph abstract of the presentation with title, along with one paragraph delineating the author's credentials (including training, degrees, current place of employment, and jurisdictional or other religious affiliation), and whether the proposal is for a Workshop or a Paper should be submitted no later than May 1 to ocamprinfo@gmail.com. The Program Committee will review these proposals and relay acceptances in June.

All presentations will be recorded at the Conference and made available online. After the Conference, written submissions will be considered for publication in the Conference proceedings. Presenters are responsible to pay for their own travel, hotel, and Conference registration fee. Workshop presenters will receive a reduced registration fee.



HELLENIC LINK, INC.

A NON PROFIT CULTURAL AND SCIENTIFIC ASSOCIATION OF
HELLENES AND PHILHELLENES INCORPORATED IN DELAWARE

Suite No. 278

38-11 Ditmars Blvd.

Astoria, New York 11105

Website: <http://www.helleniclink.org>

Email: info@helleniclink.org

Tel.: (718) 217-0430